



R.-K. Parochie
van de
Heilige Familie



Afscheid van een dierbare in de kerk: Hoe, wat en waarom?

In deze folder leest u er alles over



Overlijden en uitvaart in het licht van het geloof

De uitvaart binnen de katholieke Kerk is eigenlijk een Paasviering. Als geloofsgemeenschap vertrouwen we onze dierbare overledene aan God toe. Zonder dat het de pijn rond iemands overlijden kan wegnemen, troosten we elkaar in het vertrouwen dat God, die tijdens ons leven met ons mee is getrokken, ons ook door de dood heen zal vergezellen. Daarbij is Jezus Christus, de verrezen Heer, ons Licht: omwille van Zijn dood en verrijzenis, mogen wij vertrouwen dat God ook ons zal thuisbrengen in het eeuwige licht. Dit vieren we in de uitvaartliturgie. Het is iets heel kostbaars en daarom wil de Kerk er zorgvuldig mee omgaan. We spreken daarom over uitvaartliturgie en niet zozeer over een herinnerings- of afscheidsdienst.

Aanmelden uitvaart: 06 - 24 880 777

Dit centrale telefoonnummer kunt u gebruiken om een uitvaart aan te melden voor één van de kerken of kapellen van onze parochie en staat steeds doorgeschakeld naar één van de dienstdoende pastorale krachten:

<i>Maria Hemelvaartkerk</i>	<i>Brigidastraat 1</i>	<i>Bavel</i>
<i>Laurentiuskerk</i>	<i>Ginnekenweg 333</i>	<i>Breda</i>
<i>Mariakerk</i>	<i>Mariaplein 1</i>	<i>Breda</i>
<i>Petrus en Pauluskapel</i>	<i>Gr. Hendrik III Plein 28</i>	<i>Breda</i>
<i>Jacobskapel</i>	<i>St. Jacobsstraat</i>	<i>Galder</i>
<i>Laurentiuskerk</i>	<i>Dorpstraat 42</i>	<i>Ulvenhout</i>

Het inplannen van een uitvaart is zowel afhankelijk van de beschikbaarheid van de kerk of kapel als van de beschikbaarheid van een priester of pastoraal werker.

Uitvaarten kunnen aangemeld worden van maandag tot en met zaterdag. Op zondag is de bereikbaarheid voor uitvaarten beperkt.

Verschillende vormen van kerkelijke uitvaart

De betrokkenheid van de Kerk na overlijden kan op verschillende manieren gestalte krijgen. Hier sommen we de verschillende vormen van een uitvaart op. In overleg met de nabestaanden kan een keuze worden gemaakt.





Avondwake

De avondwake is een gebedsviering aan de vooravond van de uitvaart maar kan ook plaatsvinden zonder dat er een kerkelijke uitvaart volgt. Een pastorale beroepskracht of een daarvoor toegeruste parochiaan leidt de avondwake.

Viering van Woord en Gebed

Deze vorm van uitvaart kan een goed alternatief zijn voor mensen die wel katholiek zijn maar niet meer zo vertrouwd zijn met het kerkelijk leven en het geloof. We lezen uit de Bijbel, bidden voor de overledene en er is meer ruimte dan bij de andere vormen voor eigen inbreng in overleg met degene die de viering leidt.

Viering van Woord en Communie

In deze vorm van uitvaart, meestal geleid door een diaken, een pastoraal werker of een daarvoor toegeruste parochiaan, lezen we uit de Bijbel, bidden we voor de overledene en ook is er gelegenheid om de H. Communie te ontvangen. Een viering van Woord en Communie biedt ook gelegenheid voor eigen inbreng door de familie.

Uitvaartmis

Een uitvaartmis is een liturgische plechtigheid waarin we de overledene bij God aanbevelen. We luisteren naar het Woord van God. Het hoogtepunt is de viering van de Eucharistie. Een priester leidt de Uitvaartmis.

Bij de uitvaartmis horen eeuwenoude vaste gezangen. Daarom is het passend dat een parochiekoor deze gezangen zingt. De aanwezigheid van het koor onderstreept ook de betrokkenheid van de parochie bij het overlijden van een parochiaan.



Begraafplaats Overakker

Natuurlijk is er in overleg met de priester op verschillende wijzen mogelijkheid voor eigen inbreng.

De priester, diaken of pastoraal werker die de uitvaart leidt, maakt een afspraak met u om de keuzes omtrent de uitvaart met de nabestaanden te bespreken.

Bij het graf of in het crematorium

Een priester, diaken of pastoraal werker kan (na afloop van de uitvaart) meegaan naar de begraafplaats met de nabestaanden en genodigden voor enkele laatste gebeden en rituelen aan of in de nabijheid van het graf.

Net als bij de begrafenis is het mogelijk dat de priester, diaken of pastoraal werker in de aula van het crematorium de laatste gebeden en rituelen ten afscheid houdt. Deze vorm van uitvaart kan op verzoek ook geschieden zonder voorafgaande viering in een kerk.

Wie leidt de uitvaart?

In het algemeen leidt een lid van het pastoraal team van de parochie de uitvaart. Dit kan een priester, diaken of een pastoraal werker zijn. Ook kan door de parochie een beroep worden gedaan op een aantal emeriti (gepensioneerde priesters) die beschikbaar zijn voor uitvaarten. Het verzoek is om hen alleen via de parochie te benaderen. Wanneer op verzoek van de fami-

lie een pastor van buiten de parochie de uitvaart leidt, kan dit geschieden na goedkeuring van de parochie. De kosten hiervan zijn niet voor rekening van de parochie.

Muziek tijdens de uitvaart

De kerkelijke uitvaart behoort tot de katholieke liturgie: levende mensen verbinden hun bestaan met dat van de levende God. Dat is de reden dat er in de liturgie gekozen wordt voor live-muziek door een koor, organist en/of solist. Muziekopnames zijn derhalve minder passend. Dit geldt met name voor de Uitvaartmis. Het al dan niet ten gehore brengen van geluidsopnames in het kerkgebouw geschiedt in overleg met de priester, diaken of pastoraal werker die de uitvaart leidt.

Projectie van foto's

Ter nagedachtenis van de overledene kunnen er foto's worden getoond. De uitvaartonderneming draagt zorg voor de plaatsing van het projectiescherm en overige materialen ter zijde van het liturgisch centrum (priesterkoor) zodat het zicht op de altaarruimte niet ontnomen wordt. Plaatsing geschiedt op aanwijzing van de dienstdoende koster en kan doorgaans geschieden een uur vóór aanvang van de uitvaart of tijdens openingsuren van het secretariaat bij de betreffende kerk.

Ook andere benodigheden voor de uitvaart kunnen dan geplaatst worden door de medewerkers van de uitvaartonderneming. Dit kan helaas niet geschieden met inzet van parochievrijwilligers en steeds na overleg met degene die de uitvaart leidt.

Na de uitvaart

Tijdens de uitvaart plaatsen we op een speciale plek in onze kerken een teken van gelovige herinnering: dit kan een kaars, een kruisje of een plaquette zijn met daarop de namen van de overledene. Na afsluiting van de rouwperiode krijgen de nabestaanden een uitnodiging van de parochie voor een speciale gebedsintentie tijdens een viering op de zondag in de betreffende kerk. Na afloop mogen zij het teken van gelovige herinnering mee naar huis nemen. We herdenken alle overledenen van het afgelopen jaar op bijzondere wijze in de Allerzielenviering op 2 november.

Ook vinden er in onze parochie bijeenkomsten voor nabestaanden plaats. Deze dienen om het verlies te helpen verwerken. De nabestaanden krijgen na afloop van de uitvaart een brief waarin zij kunnen aangeven op welke 10 zondagen zij Mis- of

gebedsintenties voor de overledene willen plaatsen. Op de betreffende zondagen zullen we dan in de voorbeden in het bijzonder bidden voor de overledene en in het geval van een eucharistieviering wordt deze opgedragen voor de zielenrust van de overledene.

In dezelfde brief wijzen wij de nabestaanden ook op de mogelijkheid tot restitutie van een deel van de uitvaartkosten indien de overledene de laatste 3 jaar deelnam aan de vrijwillige kerkbijdrage (o.a. doormiddel van de actie Kerkbalans).

Voor verdere vragen omtrent het uitvaartpastoraat kunt u contact opnemen met de pastoor:

l.peatam@parochieheiligefamilie.nl of 06-1446 5179.

Tarieven

Overeenkomstig de diocesane richtlijnen van het Bisdom van Breda worden deze tarieven jaarlijks aangepast. We verwijzen u daarvoor naar onze website: **www.parochieheiligefamilie.nl** Daar vindt u op de homepage onder Menu in de linkerbovenhoek de actuele tarieven.

Kerken en kapellen waar de uitvaartdienst kan worden gehouden



Laurentiuskerk Ginneken



Mariakerk



Laurentiuskerk
Ulvenhout



Maria Hemelvaartkerk Bavel



Jacobskapel Galder



Petrus en Pauluskapel